

Johannes 13:1-20
Jezus' liefde

Inleiding

Heb je wel eens in de hondenpoep getrapt? Je schoenen waren toen vast heel vies. Wie heeft ze schoon-gemaakt? Hoe vind jij het om vieze werkjes te doen?

Vertelschets

Jezus ligt aan de tafel. Over een paar dagen is het Paasfeest. Zijn vrienden zijn er ook. Jezus kijkt ze allemaal aan. Hij houdt toch zo ontzettend veel van hen. Het zijn zijn beste vrienden. Hij heeft alles voor hen over. Jezus ziet ook Judas zitten. Hij weet van het plannetje dat Judas heeft. Judas zal Hem verraden aan de mensen die niet van Jezus houden. Maar Jezus weet ook dat Hij straks weer bij God, zijn Vader in de hemel zal zijn. Dan kijkt Jezus eens naar zijn voeten, die zijn nog steeds vies. Eigenlijk had iemand die moeten wassen toen ze binnenkwamen. Maar niemand wilde dat vieze werkje doen. Jezus staat op, pakt een handdoek en een bak met water. Dan gaat Hij de voeten wassen van al zijn vrienden. Zijn vrienden kijken en weten niet goed wat zij hiervan moeten zeggen. Dan komt Jezus bij Petrus. 'Nee, Heer, dat kan niet. U mag mijn voeten niet wassen, dat is een schande.' Petrus trekt zijn voeten terug. 'Toch wil ik het doen Petrus, want anders hoor je niet bij Mij,' zegt Jezus. Niet bij Jezus horen! Daar schrikt Petrus van en snel zegt hij: 'Heer, was dan mijn voeten en ook mijn handen en mijn hoofd.' 'Dat is niet nodig,' zegt Jezus. Jezus gaat verder. Hij wast van iedereen de vieze voeten. Dan is Jezus klaar en gaat weer zitten. 'Ik heb jullie voeten gewassen. Niemand van jullie wilde dat doen omdat je denkt dat je te belangrijk bent. Maar onthoud dit goed, je moet jezelf niet de belangrijkste vinden. Voor God is iedereen gelijk en als je dat begrijpt ben je een gelukkig mens.' Jezus praat maar door terwijl de discipelen zitten te luisteren. Dan horen ze iets waar ze van schrikken. 'Iemand hier aan deze tafel, houdt niet van Mij, hij zal Mij verraden. Hij zal verklappen waar ik ben, zodat ze Mij gevangen kunnen nemen. Maar ik weet ook dat de anderen wel van Mij houden.'

loft en
een ge
situati
Gelijke
willen
verha
In de
gesp
voor
groe
De v
plaa
De l
uit r
voe
wer
mir

Le

1.

2

Weekthema: Alleen op weg!

Marcus 14:12-21
Het Paasmaal

Inleiding

Vraag aan de kinderen of er iemand is die wel eens verhalen over vroeger vertelt. Misschien heb je wel eens foto's van vroeger gezien van je vader of je moeder, je opa of oma.

Vertelschets

Het is Pasen en op eerste dag van dit feest eten de Israëlieten een speciale maaltijd. Daarbij denken ze ook aan vroeger. Aan iets dat heel, heel lang geleden gebeurd is. De Israëlieten woonden toen in Egypte. Daar waren ze slaven. Dat betekent dat ze heel, heel hard moesten werken. Ze werden zelfs geslagen! Maar God heeft ervoor gezorgd dat ze weg konden gaan. Na een lange reis kwamen ze in Kanaän. Daar wonen ze nog steeds! De Israëlieten eten elk jaar het eten dat ze toen ook aten. En dan vertellen ze aan elkaar dat God hun geholpen heeft.

'Waar gaan wij de paasmaaltijd eten?' vragen de discipelen aan Jezus. Jezus geeft een beetje raar antwoord. 'Je moet naar de stad gaan', zegt Hij. 'Dan zul je een man zien, die een waterkruik op z'n hoofd draagt. Loop achter die man aan. Als hij ergens naar binnegaat, gaan jullie ook naar binnen. Vraag dan aan hem: "Waar kunnen Jezus en zijn leerlingen de paasmaaltijd eten?"' Hij zal jullie dan een kamer aanwijzen. Ga nu maar', zegt Jezus. Daar gaan de discipelen naar de stad Jeruzalem. Ze moeten eerst de man met de waterkruik opzoeken. 'Dat is raar', denken de discipelen, 'want vrouwen dragen toch altijd waterkruiken?' Maar ja, als Jezus het zegt, dan zal het wel goed zijn. En ja hoor. Daar loopt een man, die een waterkruik draagt. Als hij een huis binnengaat, vragen ze wat Jezus hun gezegd heeft. De man laat hun een kamer zien. Dan ze gaan het eten klaar maken. Als het avond wordt, komt Jezus met de andere leerlingen om te eten. Als iedereen aan tafel ligt en zij zo samen eten en praten, zegt Jezus: 'Iemand van jullie zal Mij gevangen laten nemen!' Verbaasd en verdrietig kijken de vrienden elkaar aan. Dan beginnen ze door elkaar heen te praten en vragen: 'Ik ben het toch niet?' 'Ben ik het? Nee toch!' Jezus antwoordt: 'Het is één van jullie twaalf.' Iemand die met Mij het brood in deze schaal dipt.' De vrienden kunnen hun oren niet geloven. In alle drukte horen en zien zij niet dat Jezus tegen Judas zegt: 'Ga nu maar meteen doen, wat je van plan bent.'

Marcus 14:26-42
Getsemane

Inleiding

Ben jij wel eens bang? Wat doe je als je bang bent? Laat de kinderen antwoorden. (Bv. bij pappa of mamma op schoot?) In het verhaal hoor je wat Jezus doet als Hij bang is.

Vertelschets

Jezus zit nog steeds met zijn vrienden aan tafel. Judas is weg en Jezus vertelt hun nog meer. Hij zegt dat al zijn vrienden Hem in de steek zullen laten. 'Ik laat U nooit in de steek', sputtert Petrus tegen, 'echt niet.' Jezus schudt zijn hoofd. 'Voor de haan twee keer kraait, heb jij drie keer gezegd dat jij Mij niet kent.' Maar dat gelooft Petrus niet. Als de maaltijd is afgelopen, neemt Jezus zijn vrienden mee naar Getsemane. Deze tuin ligt net buiten Jeruzalem, op de Olijfberg. Vanuit deze tuin zien de vrienden de lichten van Jeruzalem. Jezus is verdrietig en zelfs bang! Zo bang dat Hij dicht bij zijn Vader wil zijn. Zijn vrienden rusten uit maar Petrus, Jakobus, en Johannes lopen met Jezus mee. 'Gaan jullie met mij mee? Ik voel me zo alleen. Blijven jullie wakker?' vraagt Jezus. Dat willen de drie vrienden wel, maar ze worden moe! Even later zijn ze allemaal in slaap gevallen. Iets verderop gaat Jezus bidden. Hij weet dat Hij straks pijn zal moeten lijden. Hij wordt bang. Hij vertelt wat Hij denkt en voelt aan zijn Vader. 'Ik ben bang, Vader! Laat alstublieft dit erge voorbij gaan. Maar niet wat Ik wil, moet gebeuren, Vader. Wat U wilt, dat moet gebeuren.' Jezus staat op en gaat terug naar zijn vrienden. Als Jezus bij hen komt, liggen ze te slapen. Jezus maakt hen wakker en zegt: 'Kunnen jullie niet een poosje wakker blijven om met Mij te bidden? Je moet goed opletten.' De vrienden proberen het opnieuw. Maar ze kunnen hun ogen niet openhouden... en slapen weer. Ze slapen terwijl Jezus heel verdrietig is. Jezus praat weer met zijn Vader. Als Hij de tweede keer bij hen terugkomt, moet Hij ze weer wakker maken. Ze kijken Jezus een beetje verlegen aan. Maar ze durven niets te zeggen. Bij de derde keer zegt Jezus tegen hen: 'Laat maar. Sta op, we gaan. De mensen die mij gevangen willen nemen zijn al vlakbij.' Verbaasd wrijven de vrienden van Jezus de slaap uit hun ogen. Ze krabbelen overeind.