

Mozaïekunstwerk op de stoep

Misschien heb je al wel van Heel Holland plakt gehoord. Dit is een groep op facebook. Omdat alle kinderen thuis moeten blijven zijn er ook heel veel dingen die niet doorgaan. Een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld of een balletvoorstelling. Ze vinden het daarom leuk dat mensen hun ramen gaan versieren, of de stoep. De mooiste dingen komen al voorbij. Ik vind de mozaïeken heel mooi, ze staan hieronder. Die maken ze door eerst tape te plakken op de stoep en dan in te kleuren. Wanneer je klaar bent haal je het tape weg. Dit kun je ook met een paasei doen:

Teken de vorm van een paasei => plak de tape => inkleuren met stoepkrijt => haal de tape weg => stuur een foto naar je juf (misschien net zoals op de foto hieronder?)

